

Hej Lotte og Kurt.

Vi synes lige, at i skal have en lille billedhilsen fra klippeøen.

April-tur til Esbjerg.



Der er meldt afgang med den tidlige morgenbåd. Desværre havde dyrlægen ikke fået resultaterne fra rabiesvaccinen i går, så der skal lige tisses af inden turen gennem Sverige.

Efter en lidt lang køretur, krydret med passende stop undervejs, fandt vi vores campinghytte og to trætte hunde indrettede sig med deres puder på gulvet.





Dagen efter har vi alle så indrettet os på gulvet i idrætshallen i Esbjerg, festen kan begynde.

Emma og Ulla bliver de første fra den bornholmske delegation, der skal i ringen. Her ventes der med stor tålmodighed på, at dommeren skal blive klar.





Så er vi endelig kommet rigtig i gang. Nu er det så med at huske det hele, fra den ene gang vi har været til ringtræning i år.

Første omgang gav rødt bånd, og så er vi oppe imod Ahl.

Og blå er da også meget pænt, selv om det røde står bedre til pelsen.





Næste forsvarer af familieæren, men ak, dommeren betroede os bagefter, at hun er mere til store sheltier med korte hoveder – mærkelig smag. Men ellers var hun flink nok.



Og så er der juniorhandling på programmet, men her er man jo oppe mod de professionelle, så det må blive ved fornøjelsen ved at være med.

Puh ha, slut for denne gang, nu skal vi så bare lige have BIS med og så slut med udstillingshunde for denne omgang.



Så er der tid til at lege turist lidt, her er det Ribe Domkirke, der må agere baggrund for 2 fine piger.



Der er også tid til lidt afslapning, man kan jo altid håbe på, at menneskene ikke opdager noget.



Og så bare det sidste hop hjem – godt de har bestilt sofaplads.

